



Opleiding Leraar Zijnsoriëntatie 2019-2020

Inleiding

Het hele aanbod van Zijnsoriëntatie heeft het rusten in de al-verlichte-geest als begin- en als eindpunt van haar pad. Door verlichting niet te zien als het eindpunt van een langdurig spiritueel ontwikkelingstraject, maar door uit te gaan van de inherent verlichte aard van iedere student, wijzen we in Zijnsoriëntatie van meet af naar de Boeddhanatuur van iedereen. En het is deze Boeddhanatuur die - door introductie van een leraar - kan herkennen dat de grond van de geest tijdloos en spontaan verlicht is. En herkent dat verlichting niet iets is dat ergens gezocht kan worden, noch iets is dat door inspanning bereikt kan worden. Zijnsoriëntatie is hierdoor een 'onmiddellijk' pad en is in die zin een radicaal pad.

Waarschijnlijk heb je het 'rusten in Zijn' maar op enkele momenten ervaren en ben je nog geen beoefenaar die daarin stabiel is. Toch baseren we onze benadering op dit uitgangspunt en gaan we ervan uit dat jij inmiddels ook hierdoor gegrepen bent en van deze benadering houdt.

Je houdt ervan omdat je hebt ervaren dat als je in Zijn rust, het grote Hart erfahrbaar wordt in alles. In zowel datgene wat vrij en stromend is als ook dat wat afgesloten en verkrampd is. Niet alleen bij jezelf, ook in al het andere om je heen. Ook al is dit voor jou wellicht alleen per moment erfahrbaar, je beseft dat het daarom niet minder waar is voor je.

En je houdt ook van de ‘onmiddellijkheid’ van het pad, omdat je ervaren hebt dat door het consequent wijzen van de leraren naar je verlichte aard, het voor jou mogelijk was om met behulp van optiekverhoging een wijsheid, helderheid en levendigheid in jezelf wakker te maken die ver voorbij je gewoonlijke manier van zijn gaat. Een wijze van zijn die je herkent als: ‘dit is wie ik ben, dit is thuis’. Een wijze van zijn die het tevens mogelijk maakt om op een liefdevolle en heldere manier te werken met je psychologische issues en patronen.

Overdracht van visie en werkwijzen Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie heeft zich in de laatste drie decennia ontwikkeld tot een eigentijds spiritueel pad, waar alle aspecten van de menselijke geest aangesproken worden. Dit vanuit de visie dat *ieder* aspect van deze geest - of dit nu de open aard van de geest is of de psyche - één van de gezichten is van Zijn. In Zijnsoriëntatie hebben we een enorme kennis en kunde opgebouwd in het begeleiden van mensen vanuit deze visie. Door alles te kunnen zien als één van de gezichten van Zijn en de verfijnde uitwerking daarvan in de Zijnsgeoriënteerde werkwijzen, is er geen splitsing ontstaan tussen ons contemplatieve aanbod (waarbij de student leert rusten in de non-duale aard van de geest) en het Zijnsgeoriënteerd psychologische begeleidingswerk (waarbij gewerkt wordt met de patronen binnen psyche van de student).

Hans Knibbe heeft zijn visie, werkwijzen en de vormgeving van het pad van meet af aan zo opgezet dat de daarin vervatte kennis en kunde overdraagbaar is aan diegenen die anderen willen leren begeleiden vanuit de visie Zijnsoriëntatie. Deze overdracht vond plaats in de voormalige ‘Zijnsgeoriënteerde begeleidersopleiding’, wat later de ‘opleiding Leraar Zijnsoriëntatie’ werd.

Als je kiest voor de opleiding leraar Zijnsoriëntatie, dan kies je ervoor om je zodanig te ontwikkelen dat je een spirituele leraar voor anderen kunt zijn in de traditie van Zijnsoriëntatie. Dit is geen geringe ambitie en vraagt van je om als leraar zorg te willen dragen voor het continueren van de radicaliteit en spirituele diepgang van het werken met mensen vanuit de visie Zijnsoriëntatie.

Voor de duidelijkheid, Zijnsoriëntatie is geen psychotherapie. Psychotherapie als vak is een eigenstandig ambacht dat je na vele jaren opleiding onder de knie krijgt, ontworpen om te werken met een doelgroep met specifieke psychologische problematieken. Niet dat Zijnsoriëntatie niets voor deze doelgroep zou kunnen betekenen of vaak al betekent, maar het is er niet voor ontworpen. Zijnsoriëntatie

is geëvolueerd tot een modern spiritueel pad en de psychologische begeleiding van mensen staat in het teken van het lopen van dit pad.

De school wil haar 'body of knowledge' graag overdragen aan die studenten die gegrepen zijn door de visie van Zijnsoriëntatie. De context waarbinnen we dit vormgeven, hebben we nog meer in overeenstemming gebracht met waar het ons, leraren aan de school, ten diepste om gaat. En dat is niet in de eerste plaats het overdragen van begeleidersvaardigheden, hoe prachtig we die ook vinden. Wat wij willen, is die mensen onder onze hoede nemen, wellicht vele jarenlang, die Zijnsoriëntatie zien als hun pad. Die het verlangen hebben hun hele leven zoveel als mogelijk vorm te geven vanuit contact met de al-verlichte-geest. Diegenen die het werk en de disciplines op zich willen nemen om dit mogelijk te maken. Studenten die ervoor kiezen om zich te committeren aan de drie voertuigen van het pad, de zogenaamde drie juwelen. Hetgeen inhoudt dat je je leraren wilt erkennen in hun rol als spirituele leraar, je verbindt met Zijnsoriëntatie als visie en een verbinding aangaat met de groep van mede padlopers. Dit in het besef dat door je hieraan te verbinden jij je blootstelt aan een krachtig katalyserend veld.

Inrichting van de opleiding leraar Zijnsoriëntatie

Aan studenten die hiervoor kiezen, bieden we een intensief pad traject aan. Waarom het woord intensief? Het is intensief omdat je je - méér dan een gemiddelde padloper aan de school- in het vormveld en invloedssfeer begeeft van de senior-leraren van de school, de Zijnsgeoriënteerde visie en je mede-padlopers. Niet alleen wat betreft de tijd, energie en kosten die je eraan besteedt; vooral ook door de diepte en intensiteit waarmee je de relaties en het commitment aangaat: jouw verbinding met de drie juwelen is het hart van het intensieve traject.

Het Pad als oven

Wanneer je je voortdurend blootstelt aan een visie en energetisch veld dat ruimer is dan je huidige manier van zijn, wordt je energie op een hoger trillingsniveau gebracht. Het is een soort oven waarin je gestolde vastigheden verbranden. Daarmee komt de straling van je wezen tevoorschijn en word je lichter en transparanter. Maar de schaduwdeelen komen ook uit hun schuilplaats waardoor je allerlei 'verboden' gevoelens en impulsen gaat ervaren. Ook zullen de psychologische leegtes aan het licht komen die tot dan toe bedekt en daardoor buiten beeld zijn.

We gaan ervan uit dat je bereid bent de intensiteit en het ongemak op moedige en vastbesloten wijze aan te gaan. Dit reinigingsproces is een onmisbaar aspect van het spirituele pad, alleen door dit aan te gaan verwerf je de vrijheid en helderheid waardoor je bij anderen het vuur kunt aansteken.

Je wordt hierin van dichtbij gevolgd en begeleid door leraren die inmiddels veel (ervarings-)kennis hebben over wat het inhoudt om het pad op intensieve wijze te lopen. Ervaring en kennis over welke valkuilen er zijn op het pad, wat de persoonlijke uitdagingen zijn waarvoor je komt te staan en wat in zulke situaties behulpzame begeleiding en beoefeningen zijn.

Vormgeving

We bieden in de eerste plaats een intensivering van jouw pad aan. We beschouwen dat als de basis van je spirituele en professionele ontwikkeling. Het principe van ‘eerst het liefje en dan het werk’ passen we in deze opzet consequent toe, hetgeen betekent dat we jouw behoefte aan deskundigheidontwikkeling en een duidelijk beroepsprofiel altijd een secundaire plek geven ten opzichte van de inspiratie. We achten ons verantwoordelijk voor het bieden van een intensief pad en maken ons uitdrukkelijk niet in de eerste plaats verantwoordelijk voor hoe jij Zijnsoriëntatie professioneel wilt inzetten.

Niet dat we je wens om je professioneel te scholen niet als een legitiem verlangen zien, integendeel die ambitie is noodzakelijk als je je in je vak wilt ontwikkelen. Maar onze ervaring heeft geleerd dat Zijnsoriëntatie alleen kan bloeien in jou en in je werk als je je professionele ambitie ondergeschikt maakt aan je commitment aan het pad. Gaandeweg het traject zal blijken wat voor een spirituele werking jij naar andere mensen wilt en kunt hebben en in welke vorm je dit in de wereld wilt zetten.

Het intensieve pad traject Zijnsoriëntatie wordt daarom een individueel toegesneden traject waarin je zelf ieder jaar weer opnieuw nagaat of je nog in de eerste plaats een padloper wilt zijn aan de school voor Zijnsoriëntatie.

Je kunt aan het begin van het pad niet overzien of je je hier blijvend aan wilt committeren. Het kan heel goed zijn dat je ontdekt dat het toch niet bij je past. In plaats van jezelf te dwingen om iets ‘af te maken’ waar je aan begonnen bent, is het in de nieuwe opzet mogelijk dat je ieder jaar opnieuw kijkt of je het pad aan

de school wilt vervolgen. We willen het automatisme van vanzelfsprekend vervolg eruit te halen, om zo het traject voor iedereen fris te houden.

Een ander belangrijk aspect van de meer individuele opzet van ons aanbod is dat aan het begin van het traject nog niet helder is (en ook niet kan zijn) tot wat voor soort inspirator jij je ontwikkelt. We willen een leerruimte aanbieden waar dit gaandeweg helder mag worden. Waar ieder mag ontdekken waar zijn/haar specifieke spirituele talenten en affiniteiten liggen.

Het kan zijn dat je iemand bent die zich aangetrokken voelt tot het aanbieden van groepen/cursussen Zijnsoriëntatie, bijvoorbeeld Zijnsgeoriënteerde meditatiegroepen en/of de Zijnsgeoriënteerde cursussen, zoals 'Gezonde Zelfliefde'. Of dat je affiniteit en talent meer ligt bij het begeleiden van persoonsgerichte trajecten zoals padcoaching en individuele Zijnsgeoriënteerde begeleidingstrajecten. Een andere mogelijkheid is dat jij je op den duur ontwikkelt tot een leraar Zijnsoriëntatie, omdat je mensen om je heen hebt kunnen verzamelen en een leraar wordt die door haar/zijn spirituele ontwikkeling in staat is tot transmissie van de openheid van de geest.

De opleiding is dan ook bedoeld voor diegenen die de intentie hebben om Zijnsoriëntatie 'uit te dragen' en professioneel vorm te geven.

Door de nieuwe opzet krijg jij als student de tijd die het nodig heeft om uit te laten kristalliseren in welk van de rollen jij dit wilt gaan doen. Wij als opleiders krijgen de ruimte om aan te geven voor welke rol wij je geschikt achten. We koppelen dan ook om te beginnen geen (uniforme) tijdslimiet aan de Opleiding leraar Zijnsoriëntatie. Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat het wat betreft kosten en tijdsinvestering haalbaar moet zijn om langduriger dit traject te kunnen volgen.

Onderdelen

We beschouwen het geïntroduceerd worden en kunnen rusten in de non-duale aard van de geest en het belichamen van je Spirit-aard als het belangrijkste van het pad en daarmee ook van ieder onderdeel van de opleiding. Al het andere volgt hieruit. Het is het alfa en omega van het Zijnsgeoriënteerde werk. Slechts dan zul je jezelf en anderen benaderen vanuit Boeddha-potentie. En zul je 'het werk' niet boven 'het liefje' plaatsen, hoeveel je ook nog te leren hebt over 'het werk'. In deze introductie vindt er een connectie van jouw hart en geest met het hart en de geest

van je leraar/leraren plaats. We zien deze hart connectie als een van de belangrijkste voertuigen op het pad omdat hierdoor overdracht (transmissie) kan plaatsvinden voorbij woorden en kennis. Daarnaast wordt in ieder onderdeel heel specifiek ingevuld afhankelijk wat het doel ervan is.

Dit geldt voor ieder onderdeel van de opleiding. Deze zijn:

1. Leergangen/retraites 1ste, 2de en 3de perspectief en nascholing bij Hans Knibbe
2. stamgroep bij Iene van Oijen
3. modules Zijnsgeoriënteerde begeleidingskunst bij Iene van Oijen
4. supervisie bij senior-leraren

Aanvullend op deze onderdelen is het ook mogelijk om psychopathologie te volgen. Dit onderdeel wordt extern aangeboden via Guus Jongen, docent aan onze school.

1 Leergangen en nascholing

Hans Knibbe heeft in de school een speciale positie als leraar, omdat hij de inspirator is van Zijnsoriëntatie en de leraar is van de andere leraren. We willen je dan ook graag de mogelijkheid geven tijdens de opleiding om veel met hem in contact te komen. Dit door - zoveel als mogelijk - Leergangen of retraites bij hem te volgen. We gaan ervan uit dat jij je spiritueel met Hans Knibbe wilt verbinden als één van jouw belangrijkste spirituele leraren aan de school. En dat je bij de start of in de loop van het eerste jaar van de opleiding Hans erkent als spiritueel leraar. Vanaf het tweede jaar dien je lid te zijn van de Zijnskring.

In de huidige opzet neem je als student van meet af aan deel aan de training nascholing van de Beroepsvereniging Leraar Zijnsoriëntatie, die eens in de twee jaar gegeven wordt door Hans Knibbe. Uiteraard is jouw niveau van het kunnen begeleiden van mensen lager dan die van de afgestudeerde professionals; de leersituatie is echter zo rijk dat we je er graag toegang toe geven. Je leert de kneepjes van Zijnsgeoriënteerde begeleidingskunst door bij Hans 'af te kijken', 'na te doen' en het veelvuldig zelf te oefenen.

2 Stamgroep

Het pad is ook intensief, omdat je deelneemt aan een kleine, vaak bij elkaar komende (stam)groep waarbij je van heel nabij gevolgd en begeleid wordt door één en dezelfde senior-leraar, zowel in je spirituele als je psychologische ontwikkeling op het pad, samen met een kleine groep mede padlopers.

In de liefdevolle en uitdagende context van deze groep leer je jezelf op een diepere manier kennen. Je leert je relatiepatronen kennen en de daarin vervatte objectrelaties. In deze groep word je uitgenodigd je defensies los te laten en sta je toe om te 'vallen', om vervolgens te ervaren hoe het is om nieuw, 'naakt' en vrij te zijn. Je ontdekt wie je bent als Spiritwezen in relatie met je medestudenten en je leraar.

In deze groep breng je ook de moeilijkheden in die je tegenkomt in het lopen van het pad: je negatieve en positieve overdrachten naar de leraren, visie en groep; je eventuele geworstel met Gestaltebeelden; issues rondom meditatie; je hoop en vrees ten aanzien van het non-duale. Ook kun je in de stamgroep je overwegingen inbrengen over al dan niet leraar Zijnsoriëntatie willen zijn.

De stamgroep is te beschouwen als een combinatie van padcoaching en (groeps-) leerbegeleiding. Omdat je in deze groep gedurende een langere periode met dezelfde mensen zit en je begeleid wordt door dezelfde leraar, noemen we deze groep de stamgroep. (In de overige onderdelen zit je met steeds wisselende mensen).

Iene van Oijen is de leraar van de stamgroep.

3 Modules Zijnsgeoriënteerde begeleidingskunst

Naast de retraites en de meer persoonsgerichte stamgroep worden er modules aangeboden waar je diepgaand kennismaakt, zowel theoretisch als begeleidings-technisch, met alle aspecten van de Zijnsgeoriënteerde wijze van werken met de menselijke geest. In deze modules leer je anderen te begeleiden vanuit de (vrije) Meesterpositie, leer je hoe je op Zijnsgeoriënteerde wijze kunt werken met de verschillende optieken waarin de student/cliënt kan verkeren, van de symbiotische optiek tot de Spiritoptiek.

De leermethode is ervaringsmatig (er wordt voortdurend geoefend in drietallen waarbij je veel feedback krijgt) en je maakt je de beginselen van de Zijnsgeoriënteerde psychologie eigen, zowel door college hierover als door zelfstudie.

Voorbeelden van modules:

- Meesterschap training.
- Zijnsgeoriënteerde meditatie en meditatie-in-beweging.

- Introduceren van Gestaltes (oorspronkelijk zelf, Zijnsouders, vrije seksuele man/vrouw, Gestalte van Liefde, et cetera).
- Werken met de grondstructuur van de psyche (strategisch zelf, teruggetrokken zelf en de leegte binnen de psyche; objectrelaties en de niet-herkende Boeddhakwaliteit; symbiose en narcisme; werken met positieve en negatieve overdracht; het kunnen aanbieden van 'de val').
- De kunst van in relatie zijn: (omhoog) spiegelen; holon van de relatie introduceren.

De modules vinden meestal plaats in tweedaagse en een enkele keer in een vierdaagse. Ze worden gevolgd door studenten uit meerdere stamgroepen, gestart in verschillende jaargangen. De modules worden óók opengesteld voor de leden van de Beroepsvereniging Leraar Zijnsoriëntatie en (soms) voor leden van de Zijnskring die Meesterschap in hun reguliere werk willen belichamen.

Iene van Oijen is de leraar van deze modules.

4 Supervisie

Het intensieve traject leidt in eerste instantie niet op tot één bepaald beroepsprofiel, zoals voorheen het beroepsprofiel 'Zijnsgeoriënteerd begeleider'. En niet iedere student doorloopt een en hetzelfde tijdstraject. Dit betekent dat de ene student gestart kan zijn met de opbouw van een eigen praktijk en de andere nog niet. De supervisie is dan ook niet voor iedereen verplicht in het *eerste* studiejaar; wel vanaf de start van het tweede studiejaar. Je neemt deel aan de supervisie als je substantiële casuïstiek hebt om in te brengen. De supervisie wordt gegeven in kleine groepen (5 à 6 studenten) en wordt gegeven door een senior-leraar.

Studiebelasting

In schooljaar 2019-2020 worden de volgende onderdelen aangeboden.

Iedere student neemt deel aan:

- Stamgroep (*stamgroep A: 4 dagen*) 8 dagen
- Modules: 3 x 2-daagse 6 dagen
- Modules: 1 x 4 daagse 4 dagen
- Supervisie (bij voldoende casuïstiek; verplicht vanaf 2^e jaar) 6 dagen

Van de volgende leergangen/retraites volg je er jaarlijks minimaal één:

- Leergang 3e perspectief 21 dagen
- Leergang 1e perspectief 7 dagen
- Winterretraite 5,5 dagen
- Summerschool 5 dagen

Thuisstudie:

Naast de bovengenoemde opleidingsdagen (afhankelijk van de gekozen leergang/retraite en evt. psychopathologie, in totaal jaarlijks dus minimaal 24 tot maximaal circa 36 dagen) besteed je *minimaal één dagdeel per week* aan de voorbereiding van in te brengen casuïstiek, literatuurstudie, het schrijven van een evaluatieverslag en het maken van boekverslagen.

Literatuurlijst

Onderstaande literatuur dien je in de loop van de opleiding gelezen te hebben.

Zijnsoriëntatie

Publicaties van Hans Knibbe

- Rusten in Zijn, Servire/Kosmos-Z&K, Utrecht/Antwerpen, 2004
- Handboek Zijnsoriëntatie, Stichting Zijnsoriëntatie, 2006
- Zijn en Worden, Servire/Kosmos-Z&K, Utrecht/Antwerpen, 2006
- Meditatie in beweging, Stichting Zijnsoriëntatie, 2008
- De volmaakte staat, Stichting Zijnsoriëntatie, 2007
- De tempel van relatie, Stichting Zijnsoriëntatie, 2008
- Zie, je bent al vrij! Asoka, 2014
- Gezonde Zelfliefde, Asoka, 2018
- Zijnsgeoriënteerde meditatie, publicatie in 2020

Artikelen uit tijdschrift de Cirkel:

Hans Knibbe

- Thema Symbiose, artikelen in Cirkel nr 36, 37, 38, 39 en 40 (pakket van deze nummers is op de school verkrijgbaar)

Iene van Oijen

- Mentaliseren en spiegelen vanuit Meesterschap, Cirkel 28, 2004
- Je bent vorm in verbinding, Zijnsgeoriënteerde psychologie van de partnerrelatie, Cirkel 40, 2010
- Een stokje om op te landen? Nee, leer vliegen, Cirkel 50, 2015
- Narcisme, Cirkel 58, 2019

Readers

- Spiegelen; wordt verspreid via de school
- Hechting; wordt verspreid via de school

Spiritueel /psychologisch

- Almaas A.H. - De parel van essentie, Altemira (aanbevolen hoofdstukken: 1 t/m 7, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 20 en 24, 29 en 30)
- Almaas A.H. - Diamond Mind, Volume II: The Pearl Beyond Price. Integration of Personality into Being: An Object Relations Approach, California, Berkeley: Diamond Books. Met name de hoofdstukken over narcisme
- Welwood, J. - Psychologie van de ontwaking, Kosmos, 2001

- Van den Brink, Koster. - Compassievol leven, van mindfulness tot heartfulness, Boom, 2012
- Siegel, D. - Mindsight de psychologie van het nieuwe bewustzijn, Spectrum 2010
- Wilber, K. - Integrale psychologie, Ankh-Hermes, 2001

Psychologie

- Wolf, M. - Inleiding in de psychoanalytische psychotherapie, Coutinho, 2002

Dzogchen en Mahamudra literatuur

- Wallace, Alan B. - Stilling the mind, shamatha teachings from Döndjom Lingpa's vajra essence, Wisdom Publications, 2011
- Kenchen Palden Sherab Rinpoche & anderen - The Nature of mind: Dzogchen instructions of Aro Yeshe Jungne, Snow Lion 2016
- Thrangu, Kenchen - Pointing out the Dharmakaya, Snow Lion, 2011

Overige aanbevolen literatuur

- Colijn, S. e.a. - Leerboek psychotherapie, de Tijdstroom, Utrecht, 2009 (te lezen via Kennisbank BvZb)
- Wallin, D.J. - Gehechtheid in psychotherapie, Nieuwezijds B.V., 2010
- Dijksterhuis, A. - Op naar geluk, de psychologie van een fijn leven, Prometheus, 2015
- Tsoknyi Rinpoche - Fearless Simplicity, Rangjung yeshe publications, Hong Kong, 2003
- Kabat Zinn, J. - Handboek meditatief ontspannen, Altemira-becht, Haarlem, 2004
- Tsoknyi Rinpoche - Ground, path and fruition, Tony Duff, Padma Karpo Translation Committee, 2006
- Tydeman, N. - Transmissie en transcendentie, bespiegelingen over inwijding, leraar en leerling, Asoka, 2013

Praktische informatie 2019-2020

Trainingsdata (onder voorbehoud)

Modules: 3 x 2-daagse, o.l.v. Iene van Oijen (co-trainer Annet Posthuma)

- vrijdag 13 en zaterdag 14 september 2019
- vrijdag 24 en zaterdag 25 januari 2020
- vrijdag 6 en zaterdag 7 maart 2020

Modules: 1 x 4-daagse, o.l.v. Iene van Oijen (co-trainer Guus Jongen)

- woensdag 20 t/m zaterdag 23 november 2019

Stamgroepen: o.l.v. Iene van Oijen

Groep A (4 donderdagen)

- 10 oktober 2019
- 14 november 2019
- 13 februari 2020
- 26 maart 2020

Groep B (8 woensdagen)

- 4 september 2019
- 9 oktober 2019
- 13 november 2019
- 15 januari 2020
- 12 februari 2020
- 11 maart 2020
- 13 mei 2020
- 24 juni 2020

Groep C (6 woensdagen, 1 zaterdag en 1 donderdag)

- 18 september 2019
- 16 oktober 2019 (let op: herfstvakantie regio Zuid)
- *zaterdag* 16 november 2019
- 22 januari 2020
- 26 februari 2020 (let op: voorjaarsvakantie regio Midden en Zuid)

- 25 maart 2020
- 20 mei 2020
- *donderdag* 25 juni 2020

Supervisie:

O.l.v. Iene van Oijen: vrijdag 30 augustus, 27 september, 25 oktober (let op: herfstvakantie regio Noord en Midden) 2019, 31 januari, 13 maart en 8 mei 2020

O.l.v. Marion Beugels: vrijdag 30 augustus, 27 september, 25 oktober (let op: herfstvakantie regio Noord en Midden) 2019, 31 januari, 13 maart en 15 mei 2020

O.l.v. Famke van Halteren: woensdag 29 januari, 4 maart, 1 april en 6 mei 2020

Volgen van ten minste één retraite/leergang per jaar o.l.v. Hans Knibbe

- Leergang 3e perspectief: een retraite (21 dagen) in Frandoux: zaterdag 30 mei t/m vrijdag 19 juni 2020 (vrijdag 29 mei aankomstdag vanaf 17.00 uur), eventueel inclusief 2 voorbereidingsdagen op zaterdag 2 november 2019 en 18 januari 2020
- Leergang 1e perspectief: 7 dagen: vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober 2019, vrijdag 7 en zaterdag 8 februari, donderdag 19 t/m zaterdag 21 maart 2020
- Winterretraite: 5,5 dagen in Frandoux: zaterdag 4 t/m donderdag 9 januari 2020 (vrijdag 3 januari aankomstdag vanaf 17.00 uur, op de laatste retraitsdag eindigt het programma rond 14.00 uur)
- Summerschool: 5 dagen in Bilthoven: dinsdag 30 juni t/m zaterdag 4 juli 2020

Trainingslocaties & tijden

School voor Zijnsoriëntatie - De Modules, Nascholing, Stamgroep en Supervisie vinden plaats op de school voor Zijnsoriëntatie op de Doelenstraat in Utrecht. Deze dagen worden gehouden van 10.00 - 17.00 uur.

Samaya - De Module Relatie training is een vierdaagse training en vindt plaats in Conferentieoord Samaya te Werkhoven. Tijdens deze vierdaagse start het programma op de aankomstdag om 11.00 uur. Op de vertrekdag eindigt het programma om ca. 16.00 uur.

Frandeux - De Leergang 3e perspectief én de Winterretraite, beide o.l.v. Hans Knibbe, vinden plaats in Frandeux. Het programma start de 1e dag om 8.15 uur; je bent de vrijdagavond van tevoren vanaf 17.00 uur welkom in Frandeux.

Centrumkerk Bilthoven - De Leergang 1e perspectief en de Summerschool vinden plaats in de Centrumkerk, Julianalaan 42 in Bilthoven. Deze dagen worden gehouden van 10.00 - 17.00 uur.

Kosten van de Opleiding (2019-2020)

- Stamgroep: € 1.110,- (Stamgroep A: € 555,- voor 4 dagen)
- Modules 3 x 2 daagse: € 832,-
- Modules 1 x 4 daagse: € 555,- plus verblijfskosten € 444,- (o.b.v. een eenvoudige en gedeelde kamer)
- Supervisie: € 832,- (voor 1^e-jaars, 4 bijeenkomsten: € 555,-)
- Keuze-aanbod retraite (1 keuze verplicht):
 - Leergang 3e perspectief:
 - trainingskosten: € 1200,- (standaard), € 835,- (laag inkomen), € 1200,- plus vrijwillige bijdrage (genereus)
 - verblijfskosten: € 1.165,- (verblijfskosten o.b.v. een eenvoudige en gedeelde kamer; meerkosten voor luxere en/of niet gedeelde kamer worden achteraf gefactureerd)
 - Leergang 1e perspectief: € 678,- (standaard), € 478,- (laag inkomen), € 678,- plus vrijwillige bijdrage (genereus)
 - Winterretraite:
 - trainingskosten: € 449,- (standaard), € 314,- (laag inkomen), € 449,- plus vrijwillige bijdrage (genereus)
 - verblijfskosten: € 441,- (verblijfskosten o.b.v. een eenvoudige en gedeelde kamer; meerkosten voor luxere en/of niet gedeelde kamer worden achteraf gefactureerd)
 - Summerschool: € 485,- (standaard), € 342,- (laag inkomen), € 485,- plus vrijwillige bijdrage (genereus)